



Stichting VPSG

advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving

Nieuwsbrief
2023/2024

Voorwoord - Stevige uitdagingen

Voor jullie ligt de nieuwste uitgave van onze Nieuwsbrief met een aardig inkijkje in onze activiteiten in de afgelopen periode.

Het vertrek van Fieke Klaver uit het bestuur mag een grote stap voor ons allen genoemd worden. Haar grote bevoegdheid, levendig netwerk en inspirerende ideeën waren vaak een krachtbron als we als bestuur aan nieuwe input toe waren. Gelukkig blijft zij op de achtergrond in de buurt en hopen we van haar betrokkenheid te blijven profiteren.

Met het symposium op 31 mei jl. "Werken aan Weerbaarheid" traden we voor het eerst sinds de Corona-periode weer naar buiten. Het was goed om met elkaar en met vele anderen deze stap weer te kunnen zetten en daarmee ook blijf te geven van de constatering dat we als VPSG nog steeds – helaas zou je eigenlijk moeten zeggen – een belangrijke plek zijn voor mensen die met seksueel geweld in relaties te maken hebben gehad. Met name de mogelijkheid om ook langdurigere counselings-contacten te kunnen aanhouden geeft de VPSG een unieke plek binnen de begeleiding na seksueel geweld. We blijken we een van

de weinige plekken te zijn waar ruimte geboden wordt geweld uit een langer geleden verleden te kunnen uitspreken.

Weliswaar zijn er door de grotere sensibiliteit rondom dit onderwerp meer hulpverlenende plekken ontstaan, toch wordt daar meer vanuit het hier en nu gewerkt en vanuit een resultaatgerichte begeleiding terwijl de VPSG ook probeert pastoraal naast de cliënten te staan. Op deze manier lukt het hen vaker zich staande te houden in het dagelijks leven.

Dit unieke kenmerk van de VPSG proberen we ook bij de grotere subsidieverstrekkende fondsen onder de aandacht te brengen. Maar zoals overal geldt ook bij ons: hoe meer mensen ons (financieel) ondersteunen des te groter is de kans dat ook grotere instanties met subsidies willen bijdragen. We staan op dit gebied voor stevige uitdagingen die het bestuur graag wil oppakken.

Uw kleine en grote bijdrages maken de toekomst voor de VPSG en haar cliënten een stuk veiliger! ♦

Robert Frede, voorzitter (a.i.)

Nieuwe website: Zingeving na Misbruik

In december 2023 lanceren we onze nieuwe website. Op deze website is ons aanbod in counseling en scholing / training voor religieuze gemeenschappen en professionals te vinden. Daarnaast hebben we een aantal websites en boeken toegevoegd die voor zowel hulpvragers als hulpgevers zinvol kunnen zijn.

Bezoek www.zingevingnamisbruik.nl om de nieuwe website te bekijken! ♦

Inhoudsopgave

Dit betekent de VPSG voor mij	2
Ervaringsverhaal	2
Afscheid van Fieke Klaver	3
Terugblik symposium – 'Werken aan weerbaarheid'	3
Gezocht: Penningmeester	4
Nieuwe medewerker bij de VPSG:	
Inger van Nes	4
Stem geven aan seksueel misbruik	4
Van delen word niemand arm	5
Geen enkel slachtoffer hoeft slachtoffer te blijven	5
Zachte krachten, werken met wol	6

Stichting VPSG

Nieuwe Groenmarkt 8

2011 TW Haarlem

Dinsdag en woensdag van 10 tot 16 uur

info@vpsg.nl en 023-5328222



Bestuurszaken 2023

Het bestuur bestaat momenteel uit Robert Frede (voorz.), Anne-Claire Mulder (secr.), Saniye Tezcan (lid)

- Er is een externe vertrouwenspersoon voor cliënten benoemd, Anoushka Boet. Mocht iemand niet helemaal tevreden zijn over de begeleiding dan kan deze contact zoeken met deze vertrouwenspersoon. Zie ook de website.
- Er is contact geweest met drie personen die belangstelling hadden voor een bestuursfunctie. Twee van hen komen naar een bestuursvergadering bij wijze van kennismaking. Helaas heeft er zich nog niemand gemeld voor de post van penningmeester (v/m).
- Het bestuur heeft zich ingespannen om fondsen te werven om de begroting van 2023 rond te krijgen. Dit is op dit moment de belangrijkste taak van het bestuur. ♦

Dit betekent de VPSG voor Renske Jemima

*Voor mij is de V.P.S.G.
een reddingsboei.
Voor mij is de V.P.S.G. een
vriendin, waar ik helemaal
open mee kan praten.
Een poosje contact is helend
en verhelderend.
Het feit, dat het ook van uit
het geloof benaderd wordt,
is heel fijn.
Vergeven is bij hen
geen raar woord of gebaar.
Dat vergeven, voor diegene
die de vergeving schenkt,
ook een heel groot cadeau is,
is bij hen niet vreemd. ♦*

Dit gedicht ontving Joke Stapper tijdens een studieavond over coaching en begeleiding. "De inhoud spreekt me aan omdat het duidelijk maakt wat ik en mogelijk andere mensen ervaren wanneer zij hun verhaal willen vertellen. Luisteren lijkt zo gemakkelijk, maar valkuilen liggen op de loer. De luisteraar wil soms graag hulp bieden of advies geven, terwijl je behoefte hebt aan iemand die er voor je is en 'gewoon' luistert." ♦

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

“Bij de VPSG kwam ik een soort van THUIS”

Ervaringsverhaal door Ina van Dijk

Als 10-jarig meisje ben ik seksueel misbruikt door een oudere man in mijn dorp, die ook ouderling was in de kerk waar wij naar toe gingen als gezin.

Ik had mijn ouders vlak na de laatste keer dat het gebeurde erover verteld. Later wist ook de predikant ervan. Nu zou je zeggen, bizar, maar toen werd er geen enkele actie ondernomen richting deze man en wij bleven als gezin lid van dezelfde kerk. Van mijn ouders weet ik dat ze zich verlegen voelden met de situatie. Ze dachten in eerste instantie dat het "bedekken met de mantel van de liefde" het beste was.

Toen ik ouder (26-33 jaar) was en nadat ik hier zelf expliciet om gevraagd had kreeg ik meer erkenning van mijn ouders en de kerk dat wat er gebeurd was niet OK en zonde was.

Dit gebeuren heeft mijn leven vanaf mijn 10^e sterk getekend. Ik voelde me toen slecht en schuldig omdat ik immers zelf naar deze man toe was gegaan. Hoewel ik een enorm gevoelsmens ben durfde ik ondanks een groot verlangen niet over mijn gevoelens te praten.

Ik was zo bang dat iedereen dan zag hoe slecht ik was. Dit maakte dat ik me diep van binnen eenzaam voelde. Terwijl ik de mensen om mij heen zoveel mogelijk mijn levenslustige en vrolijke kant niet zien. Omdat ik veel moeite had met God, de kerk en geloven ging ik op zoek naar hulp. Online ontdekte ik toen de VPSG.

Bij de VPSG kwam ik een soort van THUIS. Hier kreeg ik ERKENNING voor hoe moeilijk mijn leven was; voor mijn gevoel van eenzaamheid, mijn onrechtvaardige schuldgevoel en mijn angst om mezelf te zijn.

De counselors waren voor mij figuurlijk troostende schouders en warme armen om me heen. Mijn hele leven had ik gesnakt naar een contact aan wie ik alles kon vertellen en die me toch in mijn waarde liet. Bij de counselors van de VPSG ontdekte ik dat ik kwetsbaar mocht zijn, dat ik mijn gevoelens kon uiten en dat dit juist omarmd werd.



Vier periodes in mij leven heb ik mij de hulp en de warmte van de VPSG gegund. Hoewel ik het heel spannend vond ging ik er ook graag naar toe. De gesprekken en creatieve ondersteuning hebben erg mij geholpen. In het begin waren de gesprekken gericht op het kwetsbaar kunnen zijn en later hebben ze me geholpen om een krachtiger persoon te worden.

Ik heb mezelf ontdekt en durf nu meer te zijn wie ik ben in verbinding met mijn partner, dochter, vrienden en mijn familie. Ik voel me nu vaker als een bloem die durft te bloeien. Met heel veel dank aan de VPSG. ♦

Afscheid van Fieke Klaver

Op 31 mei nam Fieke Klaver afscheid als voorzitter van het bestuur van de VPSG met het symposium 'Werken aan weerbaarheid'. Tien jaar lang heeft ze de functie van voorzitter met verve vervuld: met toewijding, volharding, creativiteit en inzet, en vanuit een grote betrokkenheid bij de vrouwen en de enkele man die zich voor begeleiding meldde bij de VPSG.

Wie met haar werkte, heeft haar leren kennen als iemand die met grote betrokkenheid vormgaf aan het voorzitterschap. Ze zag bovendien met onverschrokkenheid de dilemma's waar de VPSG mee te maken kreeg onder ogen. Dat bleek bijvoorbeeld de laatste twee jaren toen bestuur en staf zich bezonnen op de plaats van de VPSG in het veranderde landschap van de hulpverlening bij seksueel geweld.

Veerkracht is de onderliggende kwaliteit die dat allemaal mogelijk maakt: een telkens weer opveren en ervoor gaan; gaan voor het zoeken naar nieuwe medewerksters of bestuursleden of voor het zoeken naar fondsen en subsidiegevers voor het werk van de VPSG. Die veerkracht gekoppeld aan een zekere onverschrokkenheid spreidde

zij ook tentoon toen de VPSG het een aantal jaren geleden financieel moeilijk had. Ze had er aan de ene kant het volste vertrouwen in dat het wel zou lukken met het geld, en aan de andere kant heeft ze daar keihard voor gewerkt en vele fondsen aangeschreven met de vraag om de VPSG langjarig te steunen. De VPSG heeft daar de afgelopen jaren de vruchten van geplukt.

Fieke is iemand die plezier heeft in het netwerken. Ze stapt op iedereen af - moedig en opgewekt.

Parallel met het zoekproces van de VPSG maakte Fieke de afgelopen tijd een eigen bezinningsproces door. Een aantal gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer leidden tot het besluit om af te treden als voorzitter van de VPSG.



Op deze foto geeft Inger van Nes aan Fieke Klaver een vijgenboom als afscheidscadeau. Opdat de boom net zoveel vrucht mag dragen als ons werk!

Het bestuur en allen die bij de VPSG betrokken zijn, zijn heel dankbaar voor alles wat Fieke Klaver de afgelopen tien jaar voor de VPSG heeft gedaan en wat zij ons heeft gegeven.

We wensen haar veel heil en zegen toe op haar pad. ♦

Het ga je goed, Fieke

Terugblik symposium – 'Werken aan weerbaarheid'

Op woensdag 31 mei 2023 organiseerden wij een symposium: 'Werken aan weerbaarheid, naar een toekomst zonder seksueel geweld'

Om seksueel misbruik bespreekbaar te maken gaf spreker en onderwijsspecialist Anton Horeweg (zie pagina 4: Dit is een verschrikkelijk boek) op het symposium een presentatie over hoe hier met kinderen op de basisschool en middelbare school over in gesprek kan worden gegaan.

De andere spreker, theologe Marie Hansen-Couturier, onderzoekt welke rol het lijf speelt na het ervaren van trauma. Veel trauma wordt in ons lichaam opgeslagen. Zo gaf zij onder andere aan hoe belangrijk bijvoorbeeld dans of een vertrouwensband met iemand hierbij kan helpen. Hierna ging zij verder naar de lijfelijheid van trauma in de dood van Jezus. Uit de dood waren de littekens van zijn kruisiging nog altijd zichtbaar.

Dit als voorbeeld dat wanneer mensen iets vreselijks overkomt het lijf daar wel de sporen van onthoudt.

Vervolgens ging de groep uiteen in vijf verschillende workshops, waarbij de mens en zijn of haar lijf serieus werd genomen. Zo konden mensen onder andere met elkaar zingen en werd een workshop gegeven over de verschillende maskers die mensen ophebben, juist wanneer zij seksueel misbruik hebben ervaren. Ook werd er aandacht gegeven aan posttraumatische groei na seksueel geweld. Via audio en poëzie nam een ervaringsdeskundige de deelnemers mee in de psychische gevolgen van seksueel misbruik.

Het symposium werd afgesloten met een viering waarin veerkracht centraal

stond. De overdenking werd gehouden door onze medewerker Inger van Nes. Mensen konden daarna een kaars aansteken voor wie dat nodig had. Aan het einde kon iedereen elkaar letterlijk een veer geven, om elkaar zo te herinneren aan de veerkracht die ieder mens bezit: ondanks of juist dankzij de trauma's die we oplopen.

Het was een gemoedelijke middag, waarin een moeilijk onderwerp bespreekbaar werd gemaakt en waar mensen met elkaar konden oefenen in weerbaarheid. In de hoop en het geloof dat een toekomst zonder seksueel geweld mogelijk is.

Ten slotte namen we na 10 jaar afscheid van de bestuursvoorzitter van de VPSG, Fieke Klaver. Zij heeft veel betekend voor ons als bestuursvoorzitter, netwerker, fondsenwerver en als mens! ♦

Gezocht: Penningmeester

We zoeken een penningmeester (m/v) die verstand van financiën heeft. Uitvoerende werkzaamheden zoals betalingen en boekhouding worden gedaan. We zoeken vooral kennis en overzicht voor beleid en fondswerving. ♦



Nieuwe medewerker bij de VPSG: Inger van Nes

Per 1 april 2023 is Inger van Nes als nieuwe medewerker gestart bij Stichting VPSG. Zij versterkt ons team met PR, communicatie en counseling. Hierbij stelt zij zich kort voor.

Al van jongs af aan wilde ik graag mensen helpen, een studie psychologie lag dan ook erg voor de hand. Halverwege deze studie miste ik de rol die religie en zingeving kunnen spelen bij het welzijn van mensen. Dus pakte ik de studie theologie ernaast op. Ik vond die twee studies mooi samenkomen, om zo niet alleen bezig te zijn met mentaal welzijn maar juist om deze ook te verbinden met religieuze bronnen en tradities.

Uiteindelijk ben ik afgestudeerd als Geestelijk Verzorger en heb ik een aantal jaar als ondernemer gewerkt voor verschillende kerken, diaconieën en de Oecumenische Vrouwensynode. De afgelopen jaren heb ik gewerkt voor Slachtofferhulp Nederland. ♦

Stem geven aan seksueel misbruik

Op 8 oktober was er in de Muiderkerk in Amsterdam een viering met het thema: Stem geven aan seksueel misbruik. De viering werd voorbereid door ds Greteke de Vries, drie ervaringsdeskundigen en counselor van de VPSG Inger van Nes. Tijdens de viering werd een stiltehoek in gebruik genomen waarbij kunstwerken stonden, gemaakt door mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Deze plek zal twee maanden in gebruik blijven en zo aandacht vragen voor de gevolgen van misbruik.



Napratend kwam de vraag op: Zijn er andere kerken in Nederland met een plek waar aandacht wordt gegeven aan seksueel misbruik en de gevolgen? Wij kenden ze niet. Weet u zo'n plek; laat het ons weten.

We willen gaan proberen een kunstwerk uit te lenen aan kerken om er een stilteplek mee te maken waar aandacht is voor het leed dat seksueel misbruik veroorzaakt.

Gedurende de tijd dat het kunstwerk in de kerk staat kan er aandacht voor zijn in (voor)beden, een verhaal of gedicht in de kerkbode, een gemeentegesprek etc.

Wilt u zo'n kunstwerk in uw kerkgebouw? Laat het ons weten en we nemen contact op: info@vpsg.nl ♦



Dit is een verschrikkelijk boek

Hoi jongens en meisjes,

Ik heb dit boek geschreven met een reden. Veel kinderen maken iets erg mee, maar ze weten niet wat. Dat komt omdat veel kinderen niet weten wat 'normaal' is.

De dingen die in dit boek worden besproken, zijn zeker niet normaal. Daar zijn volwassenen het over eens.

Maar hoe kun je als kind weten wat niet normaal is. Dat kun je alleen weten als iemand je vertelt wat normaal is. Dat probeer ik in dit boek uit te leggen.

Er zijn natuurlijk ook kinderen die misschien we weten dat er iets niet klopt'. Ze weten alleen niet precies wát. Daarom is dit boek ook voor hen handig. En dan heb je ook nog kinderen die heus wel weten dat er iets niet goed is, én wat dat dan is. Maar ze hebben geen idee wat ze nu moeten doen. Dat is niet raar. Dat is logisch. ♦

Anton Horeweg



Van delen word niemand arm

Sinds 1985 heeft de VPSG haar werk kunnen doen in magere en vette jaren en altijd met het geloof en de hoop dat het goed zal komen. Van delen wordt niemand arm.

Een mooie uitspraak om het over het thema geld te hebben. Zolang de VPSG bestaat wordt ze voor haar activiteiten financieel ondersteund. We hebben loyale donateurs die grote en kleine bedragen schenken, kerken die collecteren voor het werk van de VPSG, fondsen en stichtingen die hun kapitaal ter beschikking stellen voor 'goede doelen'.

Zoals we allen weten wordt het leven duurder en betalen we meer voor dezelfde producten en diensten. Toch hopen we dat wij u, die dit leest, mogen vragen om een bijdrage, financieel of anderszins, zodat we samen kunnen zorgen dat ons werk door kan blijven gaan.

Zo maar wat mogelijkheden en wetenswaardigheden op een rijtje en wees vooral creatief en bedenk iets anders; dat kunnen we heel erg waarderen!

- ⓐ Word donateur en ontvang (liefst) digitaal twee keer per jaar informatie en verslag over ons werk. Wilt u nog meer informatie? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief met informatie over seksueel geweld en zingeving.
- ⓐ Wees bewust dat seksueel geweld veel voorkomt en ga het gesprek aan als u een vermoeden hebt.
- ⓐ Lees de boekjes van Anton Horeweg: *Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap* (voor kinderen van de basisschool) en *Niet jouw schuld* (voor jongeren in het voortgezet onderwijs). Gebruik het in gesprek met (klein- of buur-)kinderen of geef het aan de trainer, jeugdouderling, onderwijzeres etc.
- ⓐ Vraag een collecte aan voor het werk van de VPSG bij de diaconie van uw kerkgemeenschap. Wist u dat we ook kunnen komen voor een gespreks-

avond, inrichten van een bezinningsplek in uw kerk, iets komen vertellen in de dienst of (elk goed idee)

- ⓐ Doneer via een periodieke gift dan kunt u uw gift drempelvrij aftrekken. Formulieren voor zo'n gift zijn opvraagbaar bij de VPSG of ook als download bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl)
- ⓐ De VPSG is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft ook een CBF Keurmerk.
- ⓐ Vraag informatiemateriaal op bij de VPSG en leg het op een plek waar veel mensen komen, bijvoorbeeld huisarts, kerk of bibliotheek.
- ⓐ We houden ook van een leuk kaartje of zo'n korte bemoediging op de bankoverschrijving.
- ⓐ Neem de VPSG op in uw testament en blijf zo ons werk steunen.
- ⓐ Elke gift is welkom op NL81 TRIO 0212 2657 17 t.n.v. VPSG Haarlem en wordt gewaardeerd.
- ⓐ Deel van wat u hebt; heel hartelijk bedankt. ♦

Advocaten voor slachtoffers

Geen enkel slachtoffer hoeft slachtoffer te blijven

Veel mensen lopen verwond en beschadigd rond en lijden in stilte omdat zij het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Zowel buiten als binnen de kerk. Een lijden dat zwaar op slachtoffers kan drukken en lang met hen mee kan gaan en misschien nog wel meer in de kerkelijke setting. Omdat juist in die setting ook andere loyaliteiten een rol kunnen spelen.

Maar zedenslachtoffers hóeven niet in stilte te lijden. Zij hebben namelijk recht op kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerde slachtofferadvocaat, die alles met hen op een rijtje zet.

Wel of geen aangifte doen? Hoe verloopt het aangifteproces? Op welke wijze kan het doen van aangifte bijdragen aan het herstelproces? Hoe verhou-

den het zoeken naar gerechtigheid en de "mantel der liefde" zich tot elkaar? Wat is het verschil tussen het doen van aangifte en herstelbemiddeling? Welke rechten heeft een slachtoffer?

Élk slachtoffer is van grote waarde. Het zoeken naar gerechtigheid kan eraan bijdragen dat u weer in uw waardigheid wordt hersteld.

Ik sta u hierin graag terzijde. Indien u hierover nog vragen heeft, schroomt u niet om daarover met mij contact op te nemen.

Ditzelfde geldt uiteraard ook wanneer kerken over dit onderwerp advies kunnen gebruiken. ♦

Mr. W.N. (Willem) van der Voet



Barbarasteeg 1
2611 BM Delft

015 215 2929

vandervoet@advocatendelft.nl
www.advocaatvoorslachtoffers.nl

Aangesloten bij het Landelijk
Advocaten Netwerk Gewelds- en
Zeden Slachtoffers (LANGZS).

Zachte krachten, werken met wol



Het motto van de VPSG is 'Praat erover', maar soms helpt het ook, en soms beter om creatieve gaven in te zetten ten behoeve van verwerking van seksueel misbruik.

Creativiteit is een mogelijkheid om zonder

taal een proces door te werken. Vaak zijn er geen woorden voor de doorstane ervaringen in het leven.

Zelf actief met en enthousiast over het verwerken van wol tot vilt leek wol ons bij uitstek een goed materiaal:

- ⓐ Het materiaal voelt zacht en niet bedreigend.
- ⓐ Van losse plukjes een stevig lapje maken waarbij zowel behoedzaamheid als stevigheid vereist is.
- ⓐ Er zit onvoorspelbaarheid en magie in.

Met een groep deelnemers hielden we ons bezig met wolviltten en daarmee het creëren van werkstukken van wol. Doel was een

vilten boekje te maken met een gekleurd omslag en lichte pagina's waarbij op de pagina's eigen foto's en teksten konden worden aangebracht middels transfers.

We hebben ervaren dat het goed werkt om in een groep gelijkgestemden te werken. Soms komt men herkenbare hindernissen tegen, zoals omgaan met teleurstellingen en verwachtingen. Dit te zien bij anderen kan een gesprek op gang brengen, maar ook het niet hoeven benoemen van ervaringen kan goed zijn. De veiligheid om te experimenteren in de groep blijkt van groot belang te zijn.

Een reactie van een van de deelnemers:
Wat mooi dat jullie de kennis over seksueel misbruik en je kennis over het wolviltten combineren en delen. Daar ben ik weer door gegroeid. ✦

Gedicht uit Plint Scheurkalender

Dit gedicht zou er niet moeten zijn, niet hoeven zijn niet mogen zijn, dit is geen gedicht voor kinderen dit is een gedicht voor kleine meisjes die van een gedicht zouden moeten leren dat hun nee, nee is, hun stop, stop is dat vaders, ooms, broers, neven ze zouden moeten beschermen want van kleine meisjes blijf je af, van kleine jongens ook trouwens en van grote meisjes en jongens, als een meisje nee zegt is het nee, altijd, stop betekent stop

Me too betekent: ik ook, ook ik leerde dat mijn nee niets waard was, dat ik niets waard was, dat ik speelgoed was een doorgeefmeisje, rape is Engels voor verkrachting, als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dan: ik ook, dat betekent me too, ook ik heb dingen meegemaakt die je als meisje niet mag meemaken, ik heb 'het overleefd, ik ben er nog

Ik mag er zijn ✦

Workshop STEM VINDEN gaat door!

In het voorjaar van 2024 organiseert de VPSG opnieuw de workshop STEM VINDEN met Judith van der Werf en Catrien Posthumus Meyjes.

Voor actuele data; kijk op www.zingevingnamisbruik.nl/hulp-voor-jou/activiteiten/ of mail info@vpsg.nl ✦

De VPSG heeft uw hulp nodig

Blijf ons werk steunen met een gift, uw aandacht, uw betrokkenheid.
Heel hartelijk dank.

Bank: NL81 TRIO 0212 2657 17



De mensen van de VPSG

Bestuur:

- ⓐ Robert Frede (interim voorzitter)
- ⓐ Anne-Claire Mulder (secretaris)
- ⓐ Saniye Tezcan

Medewerksters:

- ⓐ Lien Daams (levensbeschouwelijk counselor)
- ⓐ Inger van Nes (levensbeschouwelijk counselor, marketing en PR)
- ⓐ Joke Stapper (levensbeschouwelijk counselor)
- ⓐ Gezien van der Leest (coördinator)

Comité van aanbeveling:

- ⓐ Dr. Anke Bisschops, supervisor, pastoraal psycholoog en docent. Expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik in de katholieke kerk
- ⓐ Drs. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
- ⓐ Prof. dr. Ruard Ganzevoort, rector International Institute of Social Studies. Erasmus Universiteit
- ⓐ Mr. J.J.M. (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland
- ⓐ Drs. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem